



Torhout Content

**13 oktober...
Ga ik...of
ga ik niet?**

Lezing over
stemrecht/ stemplicht bij
de gemeenteraad -
verkiezingen

Vrijdag 20 september om 19u30

CC de Brouckère Torhout

Toegang: €5 (leden van kwb en gezinsbond krijgen €2 reductie op vertoon van de lidkaart. Torhout-Content-leden kunnen ook gebruik maken van de kortingskaart)

Ook de Uitpas kan gebruikt worden.

Studenten 16-18 jaar: €1

Iedereen welkom!



*Reeds voor u bent verwekt
bepalen politici de spelregels.
Wij zijn pionnen die het spel ondergaan
van het ogenblik dat we in- en uitademen
tot we als tijdelijke toerist in rook opgaan.
Kies de juiste mensen
En geniet van het spel!*



Deze lezing is **politiek neutraal**. De spreker neemt **geen enkele** politieke stelling in. Vandaar dat we ook geen politieke propaganda toelaten tijdens deze lezing.

www.Torhoutcontent.be



Ga ik of ga ik niet?



Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober 2024 is er voor het eerst een stemrecht en niet meer een stemplicht. Ga ik of ga ik niet? Een vraag die een aantal mensen ongetwijfeld wel zullen stellen.

Vrijdag 20 september in CC de Brouckère is er een lezing door Frank Keunen (ooit politicus in Limburg, nu volledig partijloos en afgekickt van politiek) met als titel 'Ga ik of ga ik niet?'

Via tal van voorbeelden toont hij aan dat ons hele leven doordrenkt is van politieke beslissingen. Het gaat b.v. al over de afbreekbaarheid van het toiletpapier, kwaliteit van het drinkwater over regels in het verkeer tot afspraken waar en hoe we ooit begraven worden ... en alles, en nog veel meer, wat daartussen ligt!

Die besluitvorming gebeurt op 5 verschillende niveaus (gemeentelijk, provinciaal, Vlaams, federaal en Europees)

In een luchtige lezing wil hij aantonen dat we best de kans grijpen, ongeacht voor welke partij, om te gaan stemmen. Als mensen de politiek helemaal de rug toekeren is de democratie in gevaar meent Frank Keunen. De inhoud is meeslepend en gelijktijdig ook confronterend en zal worden gebracht op een luchtige manier en met de nodige humor, toegankelijk voor iedereen.

Ook al zien we niet altijd de mooie kant van de politiek maar vaak het geruzie en getouwtrek, toch leven we in een behoorlijk georganiseerde maatschappij.

Ondanks het alledaagse minder fraaie politieke 'gehakketak' wordt weliswaar de organisatie van onze maatschappij, dag in dag uit, door politieke beslissingen in (goede?/ minder goed?...) banen geleid.

Hebben jullie zin om jullie leden uit te nodigen naar deze lezing, laat me zeker iets weten. Dan kunnen we enkele afspraken maken om alles in goeie banen te leiden.

Eén belangrijke opmerking: Dit is avond waar geen publiciteit gemaakt wordt voor een of andere politieke partij in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van enkele weken later. Geen enkele politieke folder of publiciteitsgadget of wat dan ook mag er uitgedeeld worden. Het is een avond die politiek volledig neutraal is. De spreker neemt tijdens de lezing ook geen enkel partij-politiek standpunt in.

Meer info vind je hier:

Als bijlage vindt u een krantenartikel en verder een link van TVL en Radio2.

TVL: <https://www.tvl.be/nieuws/de-mensen-die-niet-gaan-stemmen-beslissen-over-beleid-159341>

RADIO 2: <https://radio2.be/luister/select/radio2-middag-in-limburg/ga-ik-of-ga-ik-niet-oud-politicus-frank-keunen-geeft-lezing-over-belang-van-te-gaan-stemmen>

In bijlage een artikel dat verscheen in ons tijdschrift 'Raak'.