



Moederdag gedichten tocht

*29 gedichten
langs rustige en verborgen paadjes
in Torhout*

Wandeling: 6.6 km
fietstocht: 17 km

Zaterdag 24 april 2021 – dinsdag 25 mei 2021

Een tocht met 29 gedichten van Femma leden, van de Torhoutse Stadsdichter, inzendingen van een aantal van de laureaten van de stadsdichterverkiezing en van enkele andere (bekende) dichters.

Om deze gedichten te kunnen lezen, kan je kiezen tussen een wandeltocht van 6,6 km (die je indien gewenst kan opdelen in 2 stukken) of een fietstocht van 15 km (ook op te splitsen indien gewenst).

De gedichten zijn te zien van zaterdag 24 april tot en met dinsdag 25 mei 2021.

Er is zoveel mogelijk voor gezorgd dat we wandelen/ fietsen langs rustige wegen en zo ontdek je misschien nog wel verborgen paadjes in Torhout!

De wandeltocht is ook met de fiets te doen en natuurlijk kunnen de échte wandelaars de fietstocht ook wandelen. 😊

Dezelfde 29 gedichten hangen zowel op de wandel- als op de fietstocht.

Ze hangen bij mensen thuis achter het venster, leesbaar van op het voetpad.

Wil dus het privéterrein van deze personen respecteren !

De wandeltocht situeert zich vooral in Torhout centrum en de rivierenwijk.

De fietstocht doet zowel Drie Koningen, Don Bosco, De Goede Herder en het centrum aan.

* De wandelingen en fietstocht vind je terug in de foto's, die als discussie v/h [FB evenement](#) op de pagina van Femma vriendinnen Torhout en in de [FB groep KWB Torhout Content](#). of je stuurt een mail naar nele.degrande@gmail.com of femmavriendinnentorhout@gmail.com

Ook voor verdere vragen kan je bij Nele terecht, eventueel ook telefonisch: 050/21.15.69

Let op: Bepaalde dichters hebben hun gedicht enkel voor deze gedichtentocht ter beschikking gesteld, de gedichten mogen dus niet verder gepubliceerd of gekopieerd worden.

Geniet van de wandeling of fietstocht!