

EI-LAND



WEI-LAND
IJ

Ik wil bij de mensen mijn intrek nemen.
Alsjeblieft, wil jij, Maria, ruimte geven.
Ik geef mijn Fiat (*ja-woord*) was haar antwoord.

Ook nu nog, anno 2020, is er Zijn vraag.
Wil jij, gedoopten (=wij), verder zorgdragen
voor mijn aanwezigheid, onze verbondenheid.

Kom naar onze kwb meibedevaart in Dadizele op vrijdag 8 mei 2020

Je bent verwacht **om 18u15** in het Rosarium (*naast de basiliek*).
In de basiliek beëindigen we dit samenzijn met de eucharistieviering.

*Na de viering nodigt kwb Moorslede ons nog uit
voor een ontmoeting bij een drankje.*

Te voet stappen naar Dadizele kan ...

we pelgrimeren ...

vanuit twee plaatsen

(we voorzien vervoer terug voor wie het wenst)

Torhout +/- 27 km
verzamelen om 9uur
Ieperse Heerweg 32

*(picknick, frisdrank, regenkledij mee aub)
een seintje vooraf ... is welkom.*

famdegrande@skynet.be

gsm 0476 928396

Moorsele +/- 6 km
verzamelen om 17u15
aan het standbeeld

*hoek Salinusstraat en Sint-Janstraat
een seintje vooraf ... is welkom.*

dessein.eric@gmail.com

tel. 056/420712 gsm 0470 0645582

