



Pelgrimstocht naar Dadizele



*een pelgrimstocht is
een pad van 'verbondenheid'
Een pelgrimstocht is een tocht van dromen.
Je kijkt naar omhoog, je kijkt vooruit
Je hebt iets om voor te leven...
Een pelgrimstocht is een tocht van 'verbeelden'*

10-05-2019
kwb Meibedevaart Dadizele

We vertrekken vanuit **Ingelmunster** voor een dagtocht van **26 km**.

8u15: Heenreis: Voor het vervoer naar de startplaats in Ingelmunster kan je meerijden met iemand. Wil je zelf rijden, dit kan ook. Na de tocht worden de chauffeurs teruggebracht naar de startplaats.

9uur: Start van de pelgrimstocht aan het station van **Ingelmunster**.
De tocht loopt langs het kanaal Roeselare-Leie, provinciedomein Wallemote-Wolvendorf, richting Beitem, Ledegem, Menen via de Kezelbergrouete.
Af en toe houden we halt bij een bijzondere plaats.

17u30: Bezoek en kennismaking in Mariënstede.

19uur: Eucharistieviering in de Basiliek met Guido Dereu.

20uur: Terugreis.

Meebrengen: piknik, warme kledij en fluo-hesje

Inschrijven voor 3 mei bij Gaby Degrande, 050 21 39 18
of via mail famdegrande@skynet.be